



ROLAND PERSFJORD

* 1940-02-22 † 2006-05-05

Gillet's kaplan Roland Persfjord avled i Falun efter en kort tids sjukdom. Han var född i Ludgo och växte upp i Nyköping, där fadern var droskchaufför. Efter studentexamen i Nyköping for han till Lund, där han blev teolog och studiekamrat med den blivande ärkebiskopen K G Hammar. I Lund fann han ett hem i Laurentiistiftelsen, där han tog starka intryck av den högkyrkliga rörelsen. Han blev medlem i Societas Sanctae Birgittae 1968.

Roland prästvigdes 1966 i Strängnäs, där han också fick sin första prästtjänst. 1969 valdes han till komminister i Näshulta och 1971 blev han kyrkoherde i Husby-Rekarne. År 1977 efterträdde han sin bror Matts som kyrkoherde i Falu Kristine, där han verkade i mer än tjugo år och blev en mycket omtyckt och uppskattad präst. Under alla åren i Falun hade han Mats Åberg som kantor. Denne har tillsammans med Bo Berggren beskrivit hur gudstjänsten var det centrala i Rolands liv. Han hade en osviklig känsla för psalmernas innehåll, för högmässans och kyrkoårets rytm, för både stil och innehåll i gudstjänsterna. Han var en gudabenådad predikant och kunde verkligen fånga sina åhörarens uppmärksamhet. Och man märkte att han förberedde sina predikningar mycket väl, skriver de båda. Han predikade så att vi förstod, och förstod att det han sa var viktigt och sant.

Roland Persfjord var till sitt väsen en rätt stillsam och tillbakadragen person. Men som medmänniska visade han prov på stark medkänsla, vilket har

omvittnats av många sörjande falubor.

I slutet av 1980-talet drabbades han av en svår njursjukdom, då båda njurarna var skadade. Som genom ett mirakel återkom han till livet. Efter en lång konvalescens stod han åter i sin predikstol i Kristine och fick uppleva hur hundratals församlingsbor sökte sig till nattvardsgångarna i koret. Att få fira mässa i gammal god ordning var hans stora glädje.

Krafterna var dock nedsatta och 1998 tog han avsked från kyrkoherdetjänsten. Han fick då av domkapitlet en "personlig kyrkoherdetjänst" och kunde rycka in, när det uppstod vakanser. Det var främst i Leksand, där han ägde ett fritidshus, han då kom att tjänstgöra. Men då han var bosatt i Stora Kopparbergs församling, blev han av församlingsborna där ombedd att ställa upp i kyrkovalet. Han blev då ordförande i kyrkorådet, en uppgift som han fullföljde med stort allvar. Han utsågs även till stiftets representant i kyrkomötet. Bakgrunden till hans engagement var att han ville medverka till kyrkans förnyelse, där så var möjligt. 2005 startade han ett nytt lokalt parti "För levande församlingar", som vid kyrkovalet i Falun samma höst samlade flest röster. Men de övriga partierna gick då in i en koalition för att sabotera det nya partiet och göra ett enda pastorat av sex församlingar i Falun. Detta blev en stor besvikelse för Roland.

Bland hans många uppdrag kan även nämnas att han var ledamot av kommunens kulturnämnd. År 2002 efterträdde han undertecknad som kaplan vid Falu gruva och invaldes samma år som kaplan i vårt Gille. Trots sin korta tid i Gillet blev han en mycket uppskattad broder och deltog flitigt i våra sammankomster bl a som predikant i Storkyrkan och Seglora kyrka.

Han tillhörde vid sin bortgång den fjärde länken.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 26 april 2007.

Lars Ridderstedt